

Naar de stad van Vrede en Recht - Juristenreis 8-10 november 2013.

Elk nieuwbakken staatshoofd kiest doorgaans met uiterste zorg de bestemming van zijn eerste staatsbezoek. Een eerste reis zegt immers heel wat over intenties, verbondenheid en prioriteiten. Zo is het ook geen toeval dat de Vlaamse Juristenvereniging Den Haag als bestemming heeft gekozen voor haar eerste open buitenlandse studiereis van 8 tot 12 november 2013.

Den Haag is de stad van het internationaal recht. Er is tevens de Nederlandstalige rechtscultuur en in dat perspectief de speciale band met de Nederlandse Juristenvereniging. Bleek bovendien dat de VJV in de persoon van bestuurslid Marc Taeymans een officieel erkend en gedreven reisleader met connecties bij onze Noorderburen telde. Ook juristen profiteren graag van andermans uit de hand gelopen hobby.

En zo carpoolen drieëntwintig lichtbepakte juristen-in-burger op vrijdagochtend, 8 november 2013 richting Den Haag, met als eerste rendez-vous het **Internationaal Strafhof**.



We volgen er een onderdeel van een getuigenverhoor inzake *The Prosecutor vs William Samoei RUTO and Joshua Arap SANG*. De heren Ruto en Sang zijn vandaag resp. vicepresident van de Republiek Kenia en hoofd van radio Kass FM te Nairobi. Zij staan terecht voor hun aandeel in de bloedige rellen van onmiddellijk na de Keniaanse presidentsverkiezingen van december 2007. Aansluitend krijgen we tekst en uitleg van Eric Iverson, een Amerikaanse lawyer werkzaam bij de Prosecutor's Office, en Chris barones Van den Wijngaert, rechter in het Internationaal Strafhof. Beiden lichten opzet, bevoegdheid en werking van het Internationaal Strafhof nader toe. Ze gaan in op de verschillen en de gelijkenissen met ad hoc tribunalen, zoals het Joegoslavië- en het Rwanda-tribunaal en belichten enkele ophefmakende cases, zoals de zaken Lubanga, Bemba, al-Bashir, Saif al-Islam al-Qadhafi en Gbagdo.



's Middags gaat het richting het 100-jarige **Vredespaleis**, waar we een lichte lunch aangeboden krijgen in een inspirerend historisch kader. Nadien nemen we plaats in de fameuze zittingszaal van het **Internationaal Gerechtshof** waar de naambordjes Cambodja en Thailand gereed staan voor de uitspraak

op maandag. Onze gastheer is deze keer dr. Francesco Messineo, P.D. Cambridge, Associate Legal Officer van het IGH en in die hoedanigheid toegevoegd aan rechter Abdulquawi YUSUF (Somalië), één der 15 permanente rechters van het Internationaal Gerechtshof. Dr. Messineo licht ons in over de bevoegdheid van het Internationaal Gerechtshof en de betekenis van het Hof in de hedendaagse internationale rechtsorde. Vervolgens begeleidt dr. Messineo ons door de indrukwekkende tuin naar de beroemde bibliotheek van het Vredespaleis.



Onze derde officiële stop wordt de **Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht**. We worden ontvangen door Eerste Secretaris prof. dr. Marta PERTEGÀS, die ons feilloos gidst door het intergouvernementele kluwen van de Haagse Conferentie, nota bene sinds 1893 de oudste internationale wetgever. Nu privaatrechtelijke rechtsverhoudingen zich steeds meer in een internationale context situeren, blijkt de Haagse Conferentie ook vandaag de gangmaker bij uitstek van een eenvormig en praktisch uitvoerbaar IPR.

Als laatste officiële bestemming van die memorabele vrijdag doen we het Vlaams Huis aan de Koninginnegracht aan, officieel de **Vlaamse Vertegenwoordiging van de Ambassade van België**. Tijdens een ongedwongen borrel staat mevrouw Liesbet Servranckx, Adjunct-vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering ons te woord over de 4 Waterverdragen, de toegankelijkheid van de Schelde, de Taalunie en de mogelijke samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen inzake innovatie en gezondheidszorg. Omstreeks 18:30 uur checken we in in ons hotel. Vrij avondmaal in Den Haag volgt.



Dag 1 stond in het teken van Den Haag als internationale juridische hoofdstad. Op Dag 2 verkennen we Den Haag als juristenhoofdstad van Nederland. Zo zijn we te gast bij **Pels Rijcken & Drooglever Fortuyn advocaten en notarissen**. In de persoon van mr. Bert-Jan Houtzagers levert Pels Rijcken & Drooglever Fortuyn de Nederlandse "landsadvocaat". Als historische opvolger van de illustere raadspensionarissen, treedt de landsadvocaat

"geregeld voor de Staat als zodanig op", aldus het K.B. dienaangaande uit 1965. De landsadvocaat vertegenwoordigt m.a.w. de Nederlandse staat in bestuurlijke en andere geschillen. Maar ook los daarvan wordt het ons als snel duidelijk te gast te zijn bij een kantoor van raspleiters. De uiteenzettingen van mrs. René van der Klashorst, Bert-Jan Houtzagers en Martijn Scheltema zijn feestjes van juridisch en oratorisch talent, met veel humor en zelfrelativering.

Aansluitend wordt prof. mr. Ybo Buruma op ons losgelaten. Prof. mr. Buruma is voorzitter van de Nederlandse Juristenvereniging en raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden, of beter gezegd, althans voor ingewijden, het "Jongere Aanpalende College". Prof. mr. Buruma schakelt zo mogelijk nog een versnelling hoger en onderhoudt ons meesterlijk over de rechtspraak van de Hoge Raad in strafzaken.

In de namiddag volgt er een stadwandeling door oud en nieuw Den Haag o.l.v. gids Marja van Loopik, met bezoek aan het Binnenhof. We sluiten onze wandeling af in de fameuze Ridderzaal, waar in september 2013 de nieuwe Koning Willem-Alexander zijn eerste troonrede heeft gehouden.

Het afsluitend diner vindt plaats op zaterdagavond in zaal Buitenhof van hotel Corona. Gastspreker is mevrouw Michèle barones Coninsx. Mevrouw Coninsx heeft meer dan 20 jaar ervaring als parketmagistraat en is thans voorzitter van **Eurojust**. Eurojust is in 2002 als overkoepelende organisatie opgericht binnen de EU met het oog op de grensoverschrijdende coördinatie van de strijd tegen terrorisme, mensenhandel, drughandel, fraude en cybercrime. We zijn danig onder de indruk. Mensen als Michèle Coninsx en Chris Van den Wijngaert staan model voor hoe Belgische juristen in Den Haag met brio een hoofdrol op het internationale forum weten te vertolken.



De laatste dag van ons bezoek staat volkomen in het teken van **cultureel Den Haag**. Onder de kundige begeleiding van mevrouw Margreet TORDOIR –jawel, met Belgische roots- bezoeken we afsluitend het Gemeentemuseum met zijn thematentoonstelling "Topstukken uit het Mauritshuis". Staande voor *De anatomische les van dr. Nicolaes Tulp (1632)* van Rembrandt van Rijn, dwalen de gedachten even af naar *De juridische reis van mr. Frank Judo e.a. (2013)*, weliswaar niet van de hand van Rembrandt, maar niettemin ook meesterlijk geslaagd. Dit smaakt naar meer.

Bruno Coppieters – 12.11.2013
Bestuurslid VJV